

Hoe kies ik?

Vragen bij de opdracht: Hoe kies ik?



1. Waarom zijn jullie bij deze manier van kiezen gaan staan?

2. Geef 3 voorbeelden van wanneer jullie op deze manier kiezen.

➤ -----

➤ -----

➤ -----

3. Geef 2 voordelen van deze manier van kiezen?

➤ -----

➤ -----

4. Geef 2 **nadelen** van deze manier van kiezen?

➤ -----

➤ -----

Robbe

Robbe weet wat hij wil. Als hij een beslissing moet nemen, zet hij alle voor-en nadelen op een rijtje. Hij heeft gewoonlijk geen moeite met kiezen. Hij kiest voor capoeira omdat het een sport is die hij nog niet kent en daarom graag eens wil uitproberen. Het nadeel dat hij misschien niet zo goed is in deze sport, neemt hij erbij.

LOGISCH

***Zelfstandig
Doordacht
Verstandelijk
zelfzeker***

Marie

Marie is een meisje met een aantal goede vriendinnen, met wie ze veel optrekt. Ze is echter niet de aanvoester van het groepje. Integendeel, ze vindt het juist prettig als anderen met een voorstel komen om iets te gaan doen. Marie past zich dan wel aan. Wanneer ze voor een keuze staat, zal ze steeds aan anderen vragen, wat de beste keuze voor haar is. Ze neemt eigenlijk zelden zelf de beslissing. Deze zomervakantie gaan een aantal vriendinnen van de wijk gaan klimmen. Marie zou dit niet meteen zelf kiezen, maar ze voelt zich beter in een groep met mensen die ze kent. Daarom gaat ze mee gaan klimmen.

VOLGZAAM

Aanpassen

Sociaal

WOUT

Wout is een gevoelige jongen en bij het maken van zijn keuzes, laat hij zich vaak leiden door zijn gevoel. Zich ergens goed voelen is voor hem erg belangrijk bij een keuze. Wout heeft al veel veldlopen op school gewonnen en hij zou zeker heel goed zijn in atletiek. Toch kiest hij ervoor om te gaan zwemmen. Hij weet dat er nog een aantal vrienden gaan en hij vindt het belangrijker om zich goed te voelen binnen de groep, dan uit te blinken in zijn sport.

EMOTIONNEEL

Gevoel

Sfeer

Zich thuis voelen

Jelle

Jelle heeft de neiging beslissingen steeds voor zich uit te schuiven. Zijn klasgenoten vinden hem dikwijls te ernstig. Ook nu kan hij niet beslissen. Hij doet alle sporten graag. Na lang aarzelen kiest hij uiteindelijk voor badminton. Nadat hij zich hiervoor heeft ingeschreven, twijfelt hij weer of hij toch niet beter voor skeeleren had gekozen.

Uitstellend

Twijfelen

Aarzelen

Besluiteloos

Amber

Wanneer een leraar een vraag stelt, is Amber er meestal als de kippen bij om antwoord te geven. Soms heeft ze haar vinger al opgestoken voor ze het antwoord weet. Zo doet Amber ook als ze voor een keuze staat. Pijlsnel maakt ze haar keuze. Haar vader verwijt haar dit wel eens met de woorden: eerst denken, dan doen...

Toch heeft Amber zelden spijt van haar gemaakte keuze. Wanneer Amber de lijst met de verschillende kampen ziet, valt haar oog meteen op het snorkelen en flesduiken. Dit lijkt haar leuk en zonder nog naar de andere mogelijkheden te kijken, beslist ze om zich hiervoor in te schrijven.

IMPULSIEF

Blindelings

Uitbundig

onmiddellijk

Overzicht sportkampen

Atletiek

Badminton

Basketbal

Capoeira

Circustechnieken

Judo

Klassiek ballet

Klimmen

Paardrijden

Schaatsen

Skeeleren

Snorkelen en flesduiken

Tennis

Voetbal

Volksdansen

Volleybal

Zwemmen